

# PSBO De Sterretjes is een 5-sterrenschool!!



# RESPECT

De oorspronkelijke betekenis van het woord RESPECT komt van het Latijnse woord "*respicere*" en betekent: omzien naar, rekening houden met...

Het is dan ook in deze betekenis dat we het woord RESPECT als belangrijk ankerpunt beschouwen in onze dagelijkse schoolpraktijk.

Meer concreet komt dit voor ons neer op de volgende punten:

-Gelijke onderwijskansen: Oog hebben voor en rekening houden met het kind in zijn individuele context (gezin, taal, financiële mogelijkheden...).

-Individuele onderwijsbehoeften: Het is onze plicht om het kind tegemoet te komen in de dingen die het nodig heeft om goed te kunnen leren.

-KiVa-filosofie: Respectvol omgaan met elkaar, met materiaal en het leefmilieu.

# WELBEVINDEN

Pas wanneer een kind zich goed voelt in zijn vel, komt er ruimte vrij om te leren. WELBEVINDEN is dus de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. We willen dan ook dat onze school een plek is waar kinderen zich in een positief klimaat geborgen weten en zich veilig voelen. Het is op onze school ook vanzelfsprekend om jezelf te kunnen en durven zijn en waar men ook kan luisteren naar de ander.

We willen een zorgende omgeving zijn waar fouten maken kan en mag. Fouten maken is immers het bewijs dat je probeert.

# TALENT

Een kind is geen lege fles die gevuld moet worden, maar een smeulend vuurtje dat aangewakkerd moet worden.

Wij willen kinderen onderwijs bieden waarbij ze worden uitgedaagd en zichzelf ontdekken. Zo krijgen ze zicht op hun eigen 'kunnen' en interesses: Waar ben ik goed in? Wat doe ik graag?

Onze school is een plek waar ieder kind mag schitteren en zijn TALENTEN mag ontplooien!!

# PASSIE

Wij willen onderwijs aanbieden met PASSIE gegeven en met PASSIE voor het leven.

Wij willen de kinderen vaardigheden bijbrengen om de wereld te verkennen. Enthousiasme, verwondering... Een school waar het gonst van de activiteit, waar er geëxperimenteerd en ontdekt wordt. Waar we ons niet opsluiten maar naar buiten gaan, waar we de wereld binnen laten...

# SAMEN

De opvoeding van een kind is niet het werk van enkelingen, maar een werk van velen want SAMEN kom je altijd verder.

We ontmoeten dan ook graag iedereen die bij het opvoedingsproces van het kind betrokken is als gelijkwaardige partners. Op die manier kunnen we de handen in mekaar slaan om SAMEN met ons hele schoolteam en alle andere betrokkenen een zorgend vangnet rond het kind uit te bouwen.

Duidelijke, oprechte communicatie en multidisciplinariteit zijn hierbij voor ons sleutelbegrippen.

SAMEN dragen we zorg voor uw kind!

In onze school zijn SAMEN werken, SAMEN spelen en SAMEN leven belangrijke speerpunten.